

Uitnodiging onthulling van het Vrijheidsmonument

ter herdenking van het Slavernijverleden

Op zondag 30 juni 2024 om 14.00 uur herdenken we Ketj Koti, het verbreken van de ketens bij de Anton de Kombrug. Na de herdenking onthult wethouder Gerard Slegers vanaf 15.00 uur het Vrijheidsmonument ter herdenking van het Slavernijverleden in het plantsoen aan de ds. M.L. Kingweg.

Plek voor ontmoeting, herdenking, bezinning en dialoog

De nieuwe herdenkplaats is een initiatief van de Afrikaanse Diaspora Vereniging Nederland (ADUN), de Klankbordgroep Zaanstedelingen van Surinaamse en Caraïbische afkomst, Comité 30 juni-1 juli Zaanstreek in samenwerking met de Gemeente Zaanstad. Partijen hebben gezamenlijk de opdracht voor dit kunstwerk geformuleerd en uiteindelijk drie kunstenaars uitgenodigd een ontwerp te maken. Tijdens een tentoonstelling op het Stadhuis (oktober 2023) is de bezoekers gevraagd te stemmen op hun favoriete ontwerp. Een overduidelijke meerderheid heeft gekozen voor het ontwerp van de Nigeriaanse beeldhouwer Sokari Douglas Camp. Het kunstwerk met de titel Three Graces – the dialogue bestaat uit drie op een bankje zittende menshoge vrouwelijke figuren.

Het monument representeert de uitwisseling van diepe gedachten, het integreren van ideeën en het smeden van hechte vriendschappen. De drie zittende figuren dragen kleurrijke authentieke gewaden, waarmee de trots van de cultuur die tijdens de slavernij werd onderdrukt, gevierd wordt. De ruimte om het monument zal zo ingericht zijn dat bezoekers eromheen kunnen plaatsnemen.

Onthulling Vrijheidsmonument

Waar: Plantsoen aan de ds M.L. Kingweg
(tussen Anton de Kombrug en Indigostraat)
Wanneer: 15.00 – 16.00 uur



Herdenking Ketj Koti

Waar: Anton de Kombrug
Wanneer: 14.00 – 15.00 uur



KLANKBORDGROEP
gemeente Zaanstad

